

baankrabbels

48STE JAARGANG SEIZOEN 2011 - 2012 • VERSCHIJNT 5 KEER PER JAAR





't Schaetshuys, het Grand Café van het ijssportcentrum Eindhoven waar u kunt genieten van een hapje, een drankje of een complete maaltijd voor, tijdens en na het schaatsen.

Maar bij 't Schaetshuis kunt u ook terecht voor recepties, bruiloften, koffietafels, bijeenkomsten, vergaderingen, bedrijfsfeesten en evenementen.

 **'t Schaetshuys**
Grand Café

Antoon Coolenlaan 3
5644 RX Eindhoven
T (040) 252 00 98
E info@schaetshuys.nl
www.schaetshuys.nl



**Relatie
Geschenken
Huis**

promotieartikelen • relatiegeschenken • promo textiel • kerstpakketten

Showroom : Kanaalstraat 7, Son en Breugel, telefoon 0499 461104
Webshop : www.relatiegeschenkenhuis.nl

INHOUDSOPGAVE

Van de bestuurstafel	2	Jan Groot bokaal.....	13
Oproep ALV.....	4	Luc Prins en Ab Hagedoortrofee	14
900 leden	4	Elfstedentocht	16
Begeleiding volgend seizoen	5	Een dag om in tel ijsten.....	18
Carnavalsmarathon.....	6	Ankeveense plassen	21
SPI terugblik.....	7	Skate4air	21
Over karaktervrouwen en lege baan	9	Toeval en de redactie.....	22
Uitslagen marathon 2012	10	Wist je dat	23
Diplomarijden	11	Colofon	24
Slothapping en begeleiding	12		

IJCE
IJSCLUB EINDHOVEN



MÉÉR DAN SCHAATSSEN!

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Ere-voorzitter:	Henk Jongendijk †	Gaby Hoogenstraaten	Roel Kuipers
Ab Cappon †	Luc Prins †	Thom Langerwerf	Bill van der Werf
	Cor Beckers †	Harrie van Iersel	Ab Hagedoorn †
Ere-leden:	Jan Harmsen	Dorus van den Boom	Arie Loef
Ludo Mennen	Jan Groot	Jos Wientjes	Wiel Streun
Henri de Vreede	Tiny Gruijters †		Wim Folkers
Carel Heuvel †	Gerrit van Heijst †	Leden van verdienste:	Frits Roothans
Jef Bakx †	Johan Krul †	Ben Schuurman †	Frankie van Iersel

CLUBBLAD BAANKRABBELS [verschijnt vijf keer in het schaatsseizoen]

Kopij: baankrabbels@ijce.nl	Rooijakkerstraat 3, Postbus 601
Redactie: Dick Bous T +32 11 80 3207	5600 AP Eindhoven
ArendHarrewijne	T 040 2387444
Website: www.ijce.nl	(tevens verzending)
Artikelen: Nico Broers, Thijs en vele anderen.	Adressen: Rob van der Staay,
Drukwerk: EB Grafimedia	ledenadministratie@ijce.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL

Natuurijs!

De liefhebbers van natuurijs (en wie is dat niet bij IJCE?) mogen tevreden zijn. De afgelopen winter heeft mooi natuurijs gebracht in de eerste helft van februari. De rayonhoofden zijn zelfs bij elkaar geweest en dat was al lang geleden. Twee weekenden konden we ons uitleven en de meest gelukigen ook in de week daartussen. Het tweede weekend kon uit veel toertochten worden gekozen. Zelf heb ik toen op zaterdag in Kortenhoef geschaatst en zondag op de Grote Vliet bij Wervershoof/ Medemblik. De toertochtcommissie onder leiding van Luut Hooyveld kon dat weekend ook eindelijk weer eens een bustocht naar een toertocht organiseren. De reis ging naar de Ankeveense Plassen en de bus was met 40 leden goed gevuld. Er is een ook een groep IJCE-ers naar Friesland geweest dat weekend om daar op eigen kompas de tocht der tochten te rijden. Als eenvoudige recreant kan ik daar alleen maar veel respect voor hebben. Al met al een winter om goed te onthouden want het kan zo maar weer heel wat jaren duren.

Veiligheid

In deze rubriek heb ik al herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de veiligheid en gewezen op de mogelijkheid om met korting een smartcap met IJCE-logo te kopen bij RONO. Het seizoen is nu voorbij en dan lijkt het nu niet het goede moment om daar weer aandacht voor te vragen. Ik doe dat toch omdat we ook allemaal in de krant hebben kunnen lezen, dat er met name tijdens het natuurijs weer veel schaatsers letsel hebben opgelopen. Ongeveer 13.000 schaatsers meldden zich bij de Eerste Hulp waarvan 2/3 met een breuk. Van die 2/3 had 60% een polsbreuk. Ongeveer 1000 mensen waren op hun hoofd gevallen en daarvan hadden er tientallen ernstig hoofdletsel. Een goede voorbereiding en het dragen van beschermers verkleinen de kans op een ongeval. Ook enkele IJCE-leden hebben op de Weissensee en op het Nederlandse natuurijs botbreuken en hoofdletsel opgelopen. Het bestuur wenst hen vanaf deze plaats een goed herstel toe.

Algemene Ledenvergadering 23 april 2012

De oproep en de agenda voor deze vergadering staan elders in deze Baankrabbels. Het bestuur roept u graag op naar de vergadering te komen. Het is dé plaats om met elkaar te spreken over het reilen en zeilen binnen IJCE op alle gebied waaronder de financiën (zijn de komende bezuinigingen uit Den Haag nog van invloed op het openblijven van de ijsbaan?? en in het verlengde daarvan: de besluitvorming over hoeveel de ijshuur de komende jaren omhoog gaat), de verdere integratie van de vroegere afdelingen binnen IJCE en ook de ontwikkeling van het shorttrack en het inline-skaten. Laat uw mening horen!

Vacature in het bestuur

Zoals al in de vorige Baankrabbels gemeld, treedt onze vicevoorzitter Marijn van Os tussentijds af omdat hij het vele werk voor zijn portefeuille Technische Zaken niet meer kan combineren met de aandacht die zijn eigen bedrijf vraagt. Het bestuur prijst zich gelukkig dat Willem Maris zich na de

oproep in de vorige Baankrabbels als kandidaat voor de opvolging van Marijn van Os heeft gemeld. Ook na enkele goede gesprekken was Willem gelukkig nog steeds bereid en inmiddels wordt Willem al ingewerkt. Het bestuur zal op ALV dan ook voorstellen Willem als bestuurslid te benoemen. Marijn van Os blijft wel bij IJCE actief en zal voorzitter worden van een te formeren Technische Commissie. Op de ALV zal het bestuur ook voorstellen Paula van der Kaay, bestuurslid activiteiten, tot vicevoorzitter te benoemen.

Andere vacatures

In de vorige Baankrabbels stonden ook verschillende stukjes over vacatures bij PR en Communicatie, bij de begeleiding van jeugd en voor de opvolging van Gertie Neuraj (aanvragen en verwerken licentie en gewestelijke abonnementen). Ik moet helaas melden dat deze vacatures allemaal nog steeds openstaan. Heeft u er wel over gedacht, maar is het er nog niet van gekomen om contact te leggen met onze voorzitter Gerard van Oosten, vicevoorzitter Marijn van Os of bestuurslid PR en Communicatie, doe dat dan s.v.p alsnog en het liefst meteen! Zie het colofon achterin deze Baankrabbels voor hun telefoonnummers.

Van het trainersfront

Op 5 maart 2012 heeft Aitske Ruben na heel veel jaren training geven afscheid genomen als trainer bij IJCE. Aitske is op veel terreinen jarenlang actief geweest binnen IJCE, het Gewest en op nationaal/bondsniveau, onder meer als trainer en als docent op trainersopleidingen. Zij is en blijft lid van de Ledenraad van de KNSB. Heel IJCE is Aitske veel dank verschuldigd voor haar inzet voor de club en voor onze sport gedurende vele jaren.

Trainer Jacco Schouwe dient het de komende twee jaar wat rustiger aan te doen met training geven. Aan een oplossing voor deze vacatures wordt gewerkt door portefeuillehouder Marijn van Os.

Podiumplaatsen voor IJCE-leden!

Onze leden zijn niet alleen actief geweest op het natuurijs maar ook succesvol in wedstrijden op kunstijs waarbij diverse podiumplaatsen werden behaald. Op het WK Sprint voor de masters behaalde Marja Smies de 2e plaats. Lisa Post werd 3e op het NK pupillen A. Maarten van Oosterhout werd 2e bij het NK-Allround junioren C en Martijn van Oosten werd 3e bij het NK-Afstanden junioren A op de 500 meter. Ook mag niet onvermeld blijven dat ons Belgische jeugdlid Anne Michels heeft meegedaan aan de 1st YWOG 2012 in Innsbruck en daar de Belgische eer hoog heeft gehouden met een 10e plaats op de 500m, een 12e plaats op de 3000m en een 14e op de Mass Start. Allemaal prestaties die een felicitatie meer dan waard zijn!

Zomertraining

Volg de berichten op de site over wat, waar en wanneer. Dit geldt ook voor het inline-skaten op de 400-meterbaan.

Tot slot: als de zomer net zo mooi wordt als het natuurijs, dan krijgen we een mooie zomer.

Nico Broers, secretaris

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING IJCE 23 APRIL 2012

Het bestuur nodigt hierdoor alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 april 2012 om 19.30 uur in het Indoor-Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan 1 te Eindhoven.

De AGENDA ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Uitreiking van de diverse sport- en prestatieprijsen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2011
6. Jaarverslag 2011/2012
7. Goedkeuring balans en verlies- en winstrekening boekjaar 2011/2012 na
 - toelichting penningmeester
 - verslag kascontrolecommissie
8. Beleidszaken
9. Vaststelling begroting 2012/2013 en vaststelling contributie seizoen 2012/2013
10. Benoeming kascontrolecommissie
11. Verkiezing bestuursleden en vicevoorzitter
 - Vicevoorzitter Marijn van Os treedt tussentijds af en stelt zich niet herkiesbaar.
 - Het bestuur stelt voor Willem Maris als bestuurslid en Paula van der Kaay, bestuurslid activiteiten, als vicevoorzitter te benoemen.
 - Voorzitter Gerard van Oosten en penningmeester Jan van Maasakkers zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.
12. Rondvraag
13. Sluiting

LEDENAANTAL DE 900 GEPASSEERD

Dit jaar hebben we veel nieuwe personen op de ijsbaan kunnen ontmoeten tijdens de IJCE uren zowel bij Langebaan als bij Toer. Dat heeft geleid tot een gestaag stijgend ledenaantal waarmee we erg blij zijn. Onze altijd oplettende penningmeester heeft gemerkt dat we een grens gepasseerd zijn.

We hebben het 900ste lid kunnen verwelkomen een paar weken geleden en hebben daar op 4 februari bescheiden aandacht aan besteed. De gelukkige is Elke van den Hurk. In aanwezigheid van ondergetekende kreeg ze door Wim Habraken een enveloppe uitgereikt met daarin

een cadeaubon van Rono en een van IJCE. De oorkonde werd gesponsord door Spiegel communicatie & creatie.

Elke traint in de groep van Ruud Vullers op zaterdagmorgen en op zondagmorgen ziet men haar vaker bij Herm Meeuwissen in de groep. Fanatiek is ze dus en ze weet pa of ma te enthousiasmeren om haar naar de baan te brengen. Door haar enthousiasme en een beetje van haar oom, staat haar neef Philip nu ook op het ijs. Na een paar trainingen bereiken ze al een leuke snelheid.



Dit schaatsseizoen hebben we elke week nieuwe mensen verwelkomd en zoals te verwachten was, zijn ze zonder uitzondering lid geworden. Dat is een groot compliment voor iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Men denke daarbij aan de trainers en de toegangscontrole die zichtbaar zijn voor iedereen. Maar achter de schermen wordt door de ledenadministratie en penningmeester ook hard gewerkt. Dan zijn er nog twee die zich meestal 'verstoppert' in het materiaaldepot, Ina Meijer en Wil Wagemaakkers, zij zorgen er voor dat klein en tegenwoordig ook groot, van houten schaatsjes wordt voorzien. Iedereen werkt als een geoliede machine samen en ja, met deze topdrukke gaat er soms iets minder rap dan gewenst. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn en haar inzet.

Cor van der Heijden

BEGELEIDING, LESSEN, TRAININGEN

Dames en heren en jeugd. Jullie hebben hopelijk met veel plezier in een groep, groot of klein, jullie schaatstalent op een hoger niveau gebracht. Vaak ondersteund door een trainer of trainster die elke training weer voor nieuwe uitdagingen zorgde. Al deze dames en heren doen hun uiterste best om een zo gevarieerd en goed passende training aan te bieden.

Naast de training op het ijs en de aanwijzingen die jullie krijgen zitten zij vaak thuis te puzzelen op een of andere oefening of trainingsopzet. Dat alles om jullie ertoe te bewegen om een drempel te over-

winnen of om een schier onmogelijke beweging uit te voeren. Als het dan lukt na soms tientallen keer proberen, is de euforie des te groter en is iedereen blij.

Wanneer jullie volgend seizoen weer verder willen in de vaart der volkeren, dan verzoek ik iedereen die weer aan een training wil deelnemen, zich aan te melden met het aanmeldformulier voor de trainingen. Leden die al langer lid zijn weten hoe het werkt maar nieuwe leden wellicht niet. De bedoeling is om trainingsgroepen te formeren van ongeveer 10 personen zodat de trainers voldoende aandacht aan elke deelnemer kunnen besteden.

Het aanmeldformulier komt omstreeks juli augustus op de website. En een papieren versie zal in de baankrabbels verschijnen.

Als laatste, vergeet de IJCE zomeractiviteiten niet zoals: fietsen, skeeleren en de droogtrainingen.

Cor van der Heijden

CARNAVALS MARATHON

Zondag 19 februari 2012 is weer de jaarlijkse Carnavals marathon gereden. Ofwel de Jen Adams carnavalsGeinmarathon.

Nadat de aanwezige 47 schaatsers zich aan de start hadden gemeld, reed Jen Adams de eerste 7 ronden op kop. Hij mocht hierin niet gepasseerd worden. Direct vond er al een eerste schifting van het peloton plaats.

Er was een enkele pruik en carnavaleske muts te bekennen, maar voor de rest werd er wel erg serieus geschaatst. Carnaval of niet, schaatsen werd ook nu weer als een zeer serieuze zaak behandeld, en zo hoort het ook natuurlijk. Na de eerste 7 ingetogen ronden achter Jen ging de wedstrijd 'los' voor 10 ronden. Direct werd er doorgeschakeld naar een hoger tempo en wederom moest een groot deel van het peloton lossen. Een kopgroep van circa 10 man bleef bij elkaar. Na 4 ronden demarreerde Harrie Wenting en nam 80 meter voorsprong. Hoe er verder ook gedemarreed werd, Harrie werd niet meer teruggehaald door het peloton en zo werd Harrie op een mooie solistische stijl, na 6 ronden alleen geschaatst te hebben, winnaar. In een prachtige sprint door de achtervolgers werd Laurens van Gorp tweede en Jan Bleumer derde.

Heren gefeliciteerd het was een mooie wedstrijd op deze prachtige carnavalszondag 2012.

Uitslag Jen Adams carnavalsGeinmarathon:

- 1) Harrie Wenting
- 2) Laurens van Gorp
- 3) Jan Bleumer

namens de organisatie Herm Meeuwissen

SPI SEIZOEN 2011/2012

Het SPI-rijden viel dit jaar gedeeltelijk samen met de vorstperiode. Veel deelnemers aan de 'snel goud'-rit stapten bijna letterlijk van het natuurijis de kunstijsbaan op, om daar al dan niet met blessures opgelopen op het natuurijis toch nog hun SPI-rondjes te rijden. Bijzonder was ook de reglementaire aflasting van de SPI-rit voor de jeugd vanwege de lage temperatuur, het was die zaterdagochtend rond de -10° C

Algemeen

Het was een goed SPI-jaar wat betreft het aantal inschrijvingen. Sinds 2010 hebben we weer de stijgende lijn te pakken en ten opzichte van vorig jaar was vooral de toename van het aantal inschrijvingen bij de jeugd opvallend, het aantal inschrijvingen ging van 49 naar 66. Over de hele linie nam het aantal inschrijvingen met 12% toe tot 245, een mooi resultaat!

SPI Jeugd 2012

Daar kunnen we kort over zijn: die rit heeft de SPI-commissie reglementair af moeten lasten omdat de weersverwachting aangaf dat het die zaterdagochtend -10 of kouder zou worden en dat werd het dan ook. Behalve een vermelding op de website zijn alle deelnemers via e-mail en telefoon op de hoogte gesteld zodat niemand voor niets naar de baan is gekomen. Prettige bijkomstigheid van de afgelasting was dat de SPI-commissieleden die zaterdag zelf een natuurijstocht konden rijden! Zo had ook dit nadeel weer zijn voordeel. Het inschrijfgeld van de deelne-



mers is inmiddels teruggestort op hun bankrekening met dank aan onze penningmeester die dit voor ons verzorgd heeft.

Resultaten SPI Senioren 2012

Dit jaar konden we net als vorig jaar nog de ritten brons/zilver en langzaam goud samenvoegen maar als het aantal deelnemers blijft stijgen moeten we volgende seizoenen weer gaan splitsen. Opvallend aan deze rit was het grote aantal inschrijvingen voor brons. Wellicht veel leden die voor het eerst aan het SPI deelnamen met Brons de risico's op het niet halen van het edelmetaal zo beperkten.

De weercondities waren op 6 februari perfect. -4 graden en geen wind. De week er na op 13 februari bij snel goud waren de condities wat minder door de inmiddels tot boven nul gestegen temperatuur en de hogere luchtvochtigheid. De resultaten waren bij snel goud gemiddeld ook iets minder. Dat zal vast te wijten zijn geweest aan de vele km's natuurijs die de meeste deelnemers al in de benen hadden zitten. We moeten hier zeker de prestatie van Jan Voskamp vermelden. Door een valpartij op natuurijs verscheen Jan met gekneusde ribben aan de start. Maar met pijnstillers en vooral wilskracht, lukte het Jan nog prima om de SPI rit uit te rijden met een alleszins respectabel aantal ronden!

Jongste deelnemers bij de senioren was ook dit jaar weer Casper Vertregt (17 jaar). Hij reed 93 ronden en hoorde daarmee ook tot de snelsten. Dit jaar reed hij bovendien voor de vijfde keer goud.

Oudste deelnemer met 80 jaar was ook dit jaar weer Toon Peeters. Toon voert ook de Adelaarslijst aan met 35 maal goud.

Het hoogste aantal ronden lag op 93 dat door maar liefst 10 deelnemers werd gereden. Hierbij mag Thieu Rovers met 69 jaar zeker genoemd worden. Zie voor de volledige uitslagen de website: Algemene activiteiten > SPI > SPI Resultaten

Foto's SPI op de IJCE-website

Behalve alle uitslagen zijn er ook foto's van de SPI-ritten op de website te vinden. Kijk bij: Algemene activiteiten > SPI > SPI Foto's en Films

Versterking SPI-commissie gezocht

Door verloop binnen de SPI-commissie zijn we voor volgend seizoen dringend op zoek naar versterking. Dus lijkt het je leuk om het SPI mee te organiseren of een deelzaak te verzorgen neem dan vrijblijvend contact op met een van de commissieleden. We vertellen je graag meer over de werkzaamheden. De hoeveelheid tijd die het je kost is heel beperkt.

De SPI Commissie.

Arna van der Meerakker

Egbert Gramsbergen

Peter van der Linden

Wim Ottenhoff

OVER KARAKTERVROUWEN EN EEN LEGE BAAN

De bijen hadden het voorspeld. Toen ik mijn vorige kolom schreef was er van enige vrieskou nog geen sprake. En hoewel de vorst ver weg was bleven de bijen onrustig. De imker heeft mij toen verzekerd dat het dicht maken van de vlieggleuf alleen maar kon wijzen op een echte winter. En die winter die kwam alsnog. En wat voor een winter. De temperaturen daalden zowel s' nachts als overdag diep onder nul en er vormde zich spoedig een ferme ijslaag. Jammer dat teveel sneeuw op die ene vrijdag het ijsproces ernstig vertraagde, maar de kou die bleef. En Thijs was in zijn element.

En zoals het al vele decennia het geval is, wordt eerst het Ouw Meer tussen Son en Breugel aangedaan. Als men dan die zwiigende, gebogen figuren ziet, met hun fraaie zijwaartse afzet en de fluwelen insteek, dan weten we dat we met IJCE-ers van doen hebben, die echt aan het schaatsen zijn. Onherkenbaar door hun winterse outfit, maar wel herkenbaar door hun getrainde lijven en hun blik vooruit, turend naar de natuurlijke obstakels die natuurijs nu eenmaal met zich brengt. Als het Ouw meer dan aan gort is gereden, dan wordt de Karpendonkse plas aangedaan en kort daarop het Eindhovens kanaal. Weer anderen zwerven uit over het land en we komen ze tegen op fraaie ijsvlaktes in Drente en Overijsel, waar dit jaar de ijskwaliteit zeer goed was. Al spoedig kon in Groningen de N.K. 100 km op natuurijs worden verreden. En wat een prachtige wedstrijden in een fraai decor. Een N.K. met een klein IJCE tintje. De winnares bij de dames – Yvonne Spigt - zegt namelijk Ome Nico tegen onze secretaris. Een aantal had al eerder een reisje geboekt naar de Weissensee en moesten tandenknarsend eerst hun wedstrijdje afwerken op een veel te koud bergmeer. Er waren er zelfs bij die daar reden voor het goede doel en hun tocht al vallend en opstaand in feite moesten volbrengen. Twee IJCE-karak-

tervrouwen wisten hun sponsortocht onder ijzige omstandigheden te voltooien en ontdekten naderhand dat er iets aan het lichaam mankeerde. Jacobine Pieper had gewoon haar arm gebroken en Michele van Sonsbeek had, naar later bleek, iets in haar schouder gebroken. Opgeven was niet aan de orde. Over karakter gesproken.

En ondertussen gingen de tochten en wedstrijden op natuurijs gewoon door. En in Friesland kwamen zelfs de rayonhoofden bijeen. Er waren IJCE-ers die hun baard lieten staan om nog meer op een echte natuurijschaatser als Thijs te lijken. En alleen al de bijeenkomst van de rayonhoofden leverde opwindende op van ongekeerde omvang, totdat onze Wiebe aan alle onzekerheid een einde maakte. Velen gingen toch nog richting Friesland en konden daar op het heilige ijs van de enige echte tocht de 200 km volbrengen, gelijktijdig beseffend dat Friesland echt iets anders is dan de Weissensee.

En ondertussen maakte een IJCE-lid furore. Tijdens de open kampioenschappen schaatsen van Cranendonk wist ons lid Goedele Kortman zomaar dameskampioen van Soerendonk e.o. te worden. Deze titel is vrijwel zeker op karakter behaald. Waarlijk een bijzonder resultaat. Het is duidelijk dat Thijs in zijn element was.

Iedereen had van het natuurijs kunnen proeven. Het SPI voor de jeugd kwam zelfs vanwege de strenge kou te vervallen. Maar het clubkampioenschap marathon zou veel vergoeden. Alle jeugdleden van IJCE konden zich hier eens lekker uitleven en iedereen kon hieraan meedoen. En dus ging Thijs eens kijken. Hij wilde de jeugd, die zo lekker op natuurijs had gereden, nou wel eens in het echt zien. De baan lag er die maandagavond glanzend bij, er stond zelfs een echt fotofinish apparaat en de jury was compleet. Dus over de uitslag vermoedelijk geen twijfel. Ik vroeg nog aan die

man met dat baardje, die daar alles regelt, wanneer de jeugd zou gaan beginnen. En die zei dat ze al begonnen waren. Het aantal deelnemers bij de jeugd was zo laag dat ze amper te zien waren op de baan. In enkele categorieën konden zelfs de medailles niet uitgereikt worden omdat er te weinig deelnemers waren. En er waren zelfs familieleden overgekomen om de Marjan Struving bokaalen uit te reiken. De man met het baardje snapte er helemaal niks van. "Thijs", zei hij. "Dat moet volgend jaar beter". Ik heb plechtig beloofd dat ik de jeugd volgend jaar zodanig ga aansporen, dat ze met de been buiten hangen. Dat de jeugd niet een wedstrijdje wil rijden, kan er bij Thijs niet in. We hebben het seizoen in stijl afgesloten. Het was

een fraai schaatsseizoen met als verheugende omstandigheid dat vooral het aantal jeugdleden gestegen is. We kregen nog een aardig staartje winter. De roeken kunnen hun takken weer gaan aandragen bij het bos langs de ijsbaan. We gaan de jaarvergadering tegemoet. En zullen dan ongetwijfeld weer horen dat er jaarlijks veel vrijwilligers de IJsclub mee draaiende houden. Maar we komen er altijd tekort. Met nog meer helpen de handjes kunnen we het nog beter maken voor onze leden. Denk daar de komende tijd eens over na.

Groet,

Van uw aller Thijs van het natuurijs.

UITSLAG IJCE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MARATHONSCHAATSEN 2012

Meisjes pupillen (t/m 12 jaar)

1. Shirly Arts, 2. Claer Garretsen, 3. Nadine Andriesen, 4. Svea Thiesbrummel, 5. Floor van Zon, 6. Marie-jean van Wonderen, 7. Ivette Garretsen, 8. Caitlin Boekholt.

Meisjes junioren (13 t/m 15 jaar)

1. Anne Michels.

Jongens pupillen (t/m 12 jaar)

1. Bas Andriessen, 2. Pieter van Wonderen, 3. J. Machiels.

Jongens junioren (13 t/m 15 jaar)

1. Maarten van Zon, 2. Joppe Blondel

Heren 55+

1. Ad Swinkels, 2. Ruud Weijers, 3. Mathieu Rovers, 4. Martien Lavrijsen, 5. Laurens van Gorp, 6. Christ

Venner, 7. Rocy Damen, 8. Bernard van Wonderen, 9. Herman Janssen, 10. Henk Blonk.

Heren 40 t/m 54 jaar

1. Bert Koopman, Wil.v.d.Hamsfoord, 3. Harrie Wenting, 4. Ad Swinkels, 5. Frans van Vroenhoven, 6. Marcel Dijkstra, 7. Giel Vervoort, 8. Maarten van de Pas, 9. Willem Ballemans, 10. Jan Verhoeven.

Vrouwen

1. Anne Michels, 2. Sandy te Poele, 3. Ina Steenbruggen, 4. Petra Andriessen, 5. Rieky Bakermans, 6. Simone Pauelsen, 7. Joan van Zon, 8. Annemarie Smit.

Heren.

1. Rik Koppelaar, 2. Benjamin Willekens, 3. Erik Ruinemans.

DIPLOMARIJDEN

Zaterdag 3 maart 2012 is er weer het jaarlijkse diplomaschaatsen geweest, hetgeen met dank aan al onze vrijwilligers weer soepel is verlopen. We hadden een opgave van 124 deelnemers, waarvan er 15 om uiteenlopende redenen niet zijn gekomen; voorwaar niet slecht. Van diegene (109) zijn er 84 geslaagd voor een diploma. Speciaal wil ik hier Ellen Kemkers vermelden die op haar verjaardag slaagde voor het diploma B.

Allemaal van harte gefeliciteerd met dit resultaat. De jongste geslaagde deelnemster was Janine Garritsen met 44,4 sec voor de slalom en 39,4 sec voor startrem. Uitmend gedaan en gefeliciteerd hiermee.



Hierboven heb ik een overzicht geplaatst van de gereden tijden in secondes afgezet tegen het geboortjaar van de deelnemers. Hierin is duidelijk te zien, dat vanaf zo'n zes jaar er een gereede kans van slagen is om op te gaan voor een diploma. De grafiek voor de slalom geeft een identiek beeld, vandaar een grafiek.

Verder valt op dat veel kinderen toch problemen hebben met starten en remmen, vooral bij de snellere proeven. Dus trainers hiervoor extra aandacht.

Rob van der Staaij

SLOTHAPPENING 2012

Jongens en meisjes, het schaatsseizoen zit er weer op, de slothappening was weer het laatste evenement voor jullie. En jullie hebben er weer enthousiast aan meegedaan. Met acht teams hebben jullie gestreden om de allerhoogste eer, namelijk kampioen slothappening 2012.

Dan volgen de scores want de speaker moest het zonder microfoon stellen en een pylon versterkt reuze, maar laat een beetje verstek gaan als het om spraakverstaanbaarheid gaat. Mooi woord voor scrabble hé!



- team B met teamcaptain Ivo Keulen: 193 punten,
- team F met teamcaptain Jesse He: 194 punten,
- team C met teamcaptain Olivier v Duuren: 207 punten,
- team A met teamcaptain Amber v Boxtel: 216 punten,
- team D met teamcaptain Erwin v d Boogaert: 248 punten,
- team G Met teamcaptain Hester Wolf: 259 punten, zij zijn dus derde geworden.
- team E met teamcaptain Marleen v d Heijden is tweede geworden met 263 punten en
- team H met teamcaptain Casper Vertregt werd eerste met 345 punten.

Het grote verschil tussen de eerste plaats en de tweede plaats komt, omdat het winnende team de grootste afstand afgelegd heeft met het glijden op 1 been. En dat is wel heel belangrijk bij het schaat-

sen, stabiel op 1 been kunnen staan. Dus volgende winter gaan we daar extra op trainen.

Als laatste moet ik nog even melden dat teamcaptain Bart v Gemert helaas niet aanwezig kon zijn omdat zijn opa begraven werd. We hopen dat hij er volgend jaar wel bij kan zijn.

Ik wens jullie allemaal een fijn zomerseizoen en misschien kom ik jullie nog tegen bij het skeeleren op de ijsbaan of bij de droogtraining op de heide.

Cor v d Heijden

JAN GROOT BOKAAL 2012 VOOR INA MEIJER!

Tijdens de vrijwilligersavond van IJCE op 19 maart 2012 is de Jan Groot Bokaal onder toezien oog van vicevoorzitter Marijn van Os door de naamgever Jan Groot en onder luid applaus van veel vrijwilligers, uitgereikt aan Ina Meijer. De uitreiking vond plaats na een boeiende vertelling van oudkernploegtrainer Leen Pfrommer met veel anekdotes uit de jaren zeventig, waarin vooral Ard Schenk en Kees Verkerk veel successen boekten.

De Jan Groot Bokaal wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt aan de meest waardevolle vrijwilliger binnen IJCE. Uitreiking vond de laatste jaren plaats op de Algemene Ledenvergadering, maar het bestuur vond deze vrijwilligersavond bij uitstek de gelegenheid om deze bokaal uit te reiken. Ina Meijer heeft de wisselbeker na rijp beraad binnen het bestuur gekregen, omdat Ina al een groot aantal jaren op diverse gebieden actief is als vrijwilliger binnen IJCE. Ina is secretaris geweest van de afdeling Toer en Jeugd, zij verzorgt elke zaterdagochtend de uitgifte en inname van de schaatsjes van de jeugd, beheert de materialen, heeft de kleine kinderen begeleid op de 30x60m-baan en zij is al vele jaren de stille kracht bij veel activiteiten binnen IJCE, onder meer bij de catering.

Ina, van harte gefeliciteerd met de Jan Groot Bokaal voor 2012!!

Nico Broers, secretaris

BEGELEIDERS SLOTHAPPENING 2012 BEDANKT!

Zaterdag 10 maart, na een seizoen van trainen op de ijsbaan en van schaatsen op natuurijs, waren velen van jullie al om 8 uur aanwezig in de jurytoren. Voor sommigen was het vroeg dag, maar iedereen was aanwezig met een best humeur. Een kopje koffie doet wonderen in de jurytoren, want lang daarvoor had Ina het materiaaldepot geopend en gezorgd voor een geurend bakje leut. Langzaam stroomde de jurytoren vol.

Materialen en koek en zopie werden klaargezet, en werden de verrichtingen van onze wedstrijdsschaatsers op het ijs gade geslagen.

Nadat de dwelmachine het ijs weer geprepareerd had werden de spellen met grote precisie uitgezet zodat de jeugd zich weer kon uitleven. Degenen die er niet waren hadden gewoon pech dat ze met vakantie moesten. De teamcaptains hebben het hoogst haalbare nagestreefd en hun team sportief laten strijden op het scherpst van de snede. Na afloop was het dan ook spannend welke teams de ereplaatsen hadden weten te veroveren.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder jullie enthousiaste medewerking om dit evenement te laten slagen.

In alfabetische volgorde volgen de namen van de begeleiders die aan het slagen van dit evenement hebben bijgedragen:

Gea Bogerd, Gerrit Bogerd, Rudi Blok, Mari v Boxtel, Linda Dekkers, Rene v Duuren, Egbert Gramsbergen, Annemiek v d Heijden, Frankie v Iersel, Harrie v Iersel, Paula v d Kaay, Linde Keulen, Ina Meijer, Ad den Otter, Sander Slegt, Michelle v Sonsbeeck, John Swagten, Teresa Swagten, Ruud Vullers, Wil Wagemakers, Bram Wolf, Ronald Wolf en Liesbeth Wientjens.

De teamcaptains die hun teams naar grote prestaties hadden opgezweept waren:

Erwin v d Boogaert, Amber v Boxtel, Olivier v Duuren, Jesse He, Marleen v d Heijden, Ivo Keulen, Casper Vertregt, en Hester Wolf.

Iedereen hartelijk bedankt voor jullie inzet en een prettige en sportieve zomer gewenst.

Cor v d Heijden

WEDSTRIJDEN LUC PRINSTROFEE EN AB HAGENDOORNTROFEE

Op zondag 11 maart 2012 zijn de traditionele wedstrijden om de Luc Prins- en Ab Hagendoorn trofee gehouden. Dit schaatsfestijn is een van de jaarlijkse activiteiten tijdens de seizoen afsluiting van IJCE. Er werd gereden in drie categorieën. De deelname was bij de heren heel goed te noemen. De dames hadden graag wat meer tegenstand gehad. De wedstrijden waren zeer sportief verlopen met volop strijd.

Dames 40+

Hier was het al snel duidelijk dat het om vier dames zou gaan. Na enkele tempo versnellingen werd

ook, in de laatste ronde, de kopgroep uit elkaar gereden.

Uitslag: 1. Mijke Breukels, 2. Petra Andriessen, 3. Ricky Bakermans, 4. Gea Bogerd, 5. Helleen Meskers, 6. Lieke van de Heuvel.

Heren 50+

In deze groep hadden we 18 deelnemers. Gezien de tijd in het seizoen en het weer, fietsen, was het een leuke groep die er een echte strijd van maakte. Meteen vanaf de start werd er een versnelling geplaatst om met een groep afstand te nemen gevolgd door een eenmansactie. Echter tegen een jagende kopgroep in de finale, was het ook als eenling niet te doen om weg te blijven. De eindsprint in de kopgroep moest de beslissing brengen.

Uitslag: 1. Laurens van Gorp, titelverdediger. 2. Erik van Leuken, 3. Arie Slob.

Heren 60+

Ab Hagendoorn trofee.

Deze groep had een mooi deelnemersveld. In totaal 24 deelnemers. De opvallendste deelnemer en tevens onze oudste deelnemer was hier **TOON PEETERS**.

Toon staat elk jaar aan de start om vooral de IJCE gedachte uit te dragen. **Meedoen.....**

Anders hoef je niets te organiseren. Toon fijn dat je op deze zondagmorgen weer aan de start stond. Ook fijn was het om te zien, dat er deelnemers waren van buiten toer en jeugd, maar wel IJCE leden. Tijdens de wedstrijd waren de marathon rijders van IJCE te

sterk voor de toerrijders. Toch gaf Paul Terwindt zich niet zomaar gewonnen en bleef tot de eindfase goed partij geven. Voor hem was het net iets te lang.

Toon Peeters reed de wedstrijd uit op zijn eigen snelheid en kwam als laatste over de streep onder het motto: er kan er maar een het eerste zijn.

Uitslag: 1. Ad Swinkels, 2. Thieu Rovers, 3. Rocy Damen, 4. Fons Janssen.



Jen Adams

EEN JONGENSROOM KOMT UIT..... EEN ELFSTEDENTOCHT!

Hans Spruit en Peter Henning hadden samen afgesproken, dat, als de elfstedentocht niet zou doorgaan, zij hem zelf wel "even" zouden rijden. Toen woensdagavond het Journaal meldde dat het ijs niet goed genoeg was voor zestienduizend schaatsfanaten, hebben zij direct de telefoon gepakt en afgesproken zaterdagmorgen om 4 uur af te reizen naar Friesland. Edwin de Blauw en Feico Halbertsma sloten zich (geheel vrijwillig) bij hen aan. Zo stonden we zaterdagmorgen 11 februari om 7 uur op het ijs van de Zwette met 9 graden vorst en een helder maantje dat ons gemeen toelachte. Wij wisten niet waar we aan begonnen, maar Hans wel, omdat hij dit avontuur al 3x eerder was aangegaan en wij hem dus hadden ingehuurd als onze steun en toeverlaat op moeilijke momenten die er ongetwijfeld zouden komen.

Het eerste half uur ging in het donker, maar al snel maakte de maan plaats voor de zon, die ons de hele dag aangenaam zou vergezellen. Voor wij het wisten hadden wij de eerste 22 km. erop zitten en konden we om 8.10 uur de eerste foto maken van de watertoren van Sneek. Daarna via IJlst in sneltreinvaart richting Sloten. Omdat er slecht ijs op het Slotermeer en op de Luts bij Balk zou liggen, was het plan Sloten links te laten liggen en via het Heegermeer en de Fluessen richting Stavoren te schaatsen. Maar we gingen blijkbaar zo snel dat we, voordat wij het wisten, de afslag Heegermeer al voorbij waren en op het Slotermeer stonden. We schaatsten in een groepje langs de rand van het meer en al scheuren ontwijkend stonden we om 9 uur in Sloten voor onze eerste pauze. Hierna richting Balk en over de Luts naar Stavoren. Dit zou het slechtste en gevaarlijkste stuk van de route zijn, wat achteraf best meeviel. Op de Luts waren links wakken, maar het spoor ging rechts langs de zijkant. Het ijs kraakte nergens en gevaar was er nauwelijks. Om 11 uur bereikten we met een 2e pauze onderweg en zonder problemen Stavoren. Nog vol goede moed vervolgden wij ons avontuur richting Hindelopen en Workum.

Het moet ergens aan het IJsselmeer zijn geweest, waar de eerste obstakels zich aandienden. Achteraf zijn we eigenlijk te voortvarend van start gegaan en sloeg de vermoeidheid toe. Omdat de ketting net zo sterk is als die ene schakel, kregen wij hier te maken met enig tijdverlies. Om 1 uur denderden we dan Bolsward binnen en zaten wij halverwege. Vanaf hier was het nog een heeeeeeeeeeeeeel eind naar de finish. Wat zou het toch fijn zijn om die rotschaatsen uit te schoppen, in een kroeg te kruipen en het thuisfront te bellen. Maar niets van dit alles, gewoon doorgaan! Tussen Bolsward en Harlingen kwam iemand van ons erachter dat hij zijn beschermers miste. Hij wist toen nog niet dat het echte



Klúnwerk nog moest beginnen. Om half 3 bereikten we dan Harlingen, een "Klún-city" met ster, waarna het klúnen werd t/m Franeker. Iedere keer de schaatsen uit en gympen aan en omgekeerd of met handen en knieën de straat over steken. Over het stukje Harlingen/Franeker, (13 km.) deden wij bijna 1,5 uur.

Om 4 uur begonnen wij dan aan ons avontuur door de "Hel van het Noorden". Gelukkig had onze zwakste schakel zijn laatste potje spinazie naar binnen weten te werken en had hij zijn krachten hervonden, chapeau, en daar gingen we, op weg via Bartlehiem naar Dokkum. Het noorden was een erg stil gebied met de nodige scheuren. Regelmatig zagen wij mensen om ons heen vallen en wij hadden dit kunstje snel afgekeken en konden er ook wat van. Toen we om 6 uur in Bartlehiem aankwamen met Feico op kop, stonden zijn vrouw Madeline en zijn 9 jarige IJCE zoon Ruben ons op te wachten met een stuk koek. Na alles vastgelegd te hebben voor het nageslacht, dachten we er natuurlijk niet aan een stuk af te snijden en rechtdoor te schaatsen naar Leeuwarden, omdat het al begon te donkeren, maar zijn we doorgeschaatst naar Dokkum. Het leek erop of iedereen de finish rook. In sneltreinvaart ging het over gelukkig prachtig ijs, maar wel in het donker in een grote groep naar het noordelijkste puntje van de tocht. Iets voor zevenen gleden we dit mooie stadje binnen en werden we onthaald door een prachtig verlichte molen en terrasjes met vuurkorven.

Daarna snel weer terug via Bartlehiem naar Leeuwarden. Iemand riep volaan "ik ga het halen"! Tot Bartlehiem ging ook dit stuk goed, maar daarna begon de echte "Hel van het Noorden". Het was donker, overal lagen scheuren op de loer en er werd bij bosjes gevallen. De eerste die de volgende ochtend over dit stukje ijs schaatst, kan voor zijn leven zijn schaatsuitrusting bij elkaar rapen, zoveel moet er verloren zijn. Iemand van ons is op dit laatste stukje van 10 km. zo vaak gevallen, én iedere keer op dezelfde knie, dat hij met de finish in zicht het echt niet meer zag zitten en aan opgeven dacht. En dit terwijl hij de koplampen op de Bonkevaart al bijna kon aanraken!!! Pas dan bespeur je de teamspirit. We zijn dan ook gevierd rond 9 uur met een bijzonder volaan gevoel de finishlijn overgestoken. Hier werden wij warm onthaald door opnieuw Madeline en Ruben. En zij waren niet de enigen, het stond er zwart van de mensen, het was net als bij de finish van de echte elfstedentocht.

Wat we wel van dit avontuur geleerd hebben is, dat voldoende bescherming echt geen overbodige luxe is. Behalve warme kleding zijn met name een breed schijnende hoofd-lamp met reserve batterijen, een bivakmuts met hier overheen een rib- of smartkap, een schaats- of skibril, een stuk schuim op de heupen, kniebeschermers, eventueel sporttape op de tenen en hakken en natuurlijk schaatschoenhoezen echt aan te raden. Een rondjester kan men thuislaten.

Vallen is te voorkomen door zoveel mogelijk achter op de schaatsen te staan en de voorste punten van de schaatsijzers te voorzien van een grote radius. Hans had spierpijn in zijn scheenbenen door het telkens weer optrekken van de schaatspunten met de tenen bij scheuren.

Hij viel dan ook bijna nooit!

Edwin de Blauw, Feico Halbertsma, Peter Henning en Hans Spruit.

P.S. en 2 dagen later gewoon weer SPI schaatsen, opgegeven is opgegeven!

ZATERDAG 11 FEBRUARI; EEN DAG OM IN TE LIJSTEN

foto 1



Zaterdag 11 februari reden Hugo van Leeuwen, Jos Hoogeveen en Laurens van Gorp 145 km. van de Elfsteden route. Onze belevenissen op het Friese ijs zijn hieronder opgetekend door Hugo.

Vrijdag schoot Jos Hoogeveen mij aan: "heb jij nog schaatsplannen?" Een snood plan vormde zich direct in mijn hoofd. Jos had deze ijsperiode nog niet zo veel geschaatst en wilde nog een grote tocht maken. Ik wilde graag naar Friesland, en daar het NOS journaal had gemeld dat alles boven de lijn Sneek - Bolsward er goed bij lag stelde ik voor naar IJlst te rijden, daar naar Bolsward door te steken, dan de Elfstedenroute op te pikken, en door Leeuwarden weer terug naar IJlst te gaan. Jos pufte een beetje en zei dat hij nog nooit op een dag meer dan 70 km had gereden, waarop ik zei dat hij bij Bartlehiem best even in een kroeg kon gaan zitten. We

spraken af om om 5:30 te vertrekken, zodat we bij zonsopgang op het ijs konden staan.

Even later belde Laurens op, en die was gelijk enthousiast over het plan en wilde graag mee; en om de logistiek makkelijk te houden bood hij aan naar het parkeerterrein van de Makro te lopen, zodat we niet veel tijd bij het oppikken zouden hoeven verliezen. Ik sms-te Jos dat we goed op tijd moesten zijn, want bij -10 °C buiten wachten is niet fijn. Goed geslapen, de wekker ging om 4:45, en om 5:30 stipt stond ik klaar. Geen Jos. Om 5:35 belde ik maar. Bleek dat Jos de wekker een uur verkeerd had gezet, en na enkele rake observaties over de onstane situatie zei hij: "geef me een half uur". Ik belde naar Laurens om hem in te lichten, en was om 5:51 op het parkeerterrein. Jos belde, waarschijnlijk niet hands-free, dat hij in aantocht was, en mogelijk ook niet binnen de maximumsnelheid, want om 6:02 meldde hij zich op de parkeerplaats - binnen het halve uur.

Om 8:02, bij zonsopgang, parkeerden we de auto in IJlst, en we zagen het ene groepje na het andere op wat onmiskenbaar het Elfstedentraject was langskomen. Het was gewoon druk op het ijs, en allemaal reden ze de tocht; niet wit, of zwart, of grijs, maar wild. Om 8:20 weerstonden we de verleiding om zuidelijk te vertrekken, en sloegen we direct af naar Bolsward. Het was gelijk rustig op het ijs, het was koud (-10 °C nog steeds) en we hadden de zon en de wind in de rug. Het ging zo lekker dat we al snel filosofeerden over wat we moesten doen als we om 15:00 terug in IJlst waren - dan wisten we het wel en zouden de ronde afmaken, en Jos zou ons dan wel met de auto ophalen in Bolsward. Dus we zetten nog eens extra aan. Bolsward kwam al snel, daarna ook Harlingen. Maar toen begon het grote klúnen; het van Harinxmakanaal was doorvaren, dus moesten we over de sluis, en naar Frane-

ker toe is er heel wat oponthoud van diezelfde aard. Aldaar de eerste chocomel genomen en we schokken van de prijs (50 ct); de verkoper mopperde dat er best een echte Elfstedentocht had kunnen zijn, deze 11e Februari 2012.

foto 2



Op weg naar Bartlehiem merkten we dat er toch wel een echt windje stond. Laurens heeft een soort Evert van Benthum postuur en een heel regelmatige slag, en ik ontdekte dat als ik vlak achter hem ging zitten, ik over zijn schouder kon kijken en de scheuren kon zien aankomen; zodoende kon ik heel zuinig rijden. Jos, hoewel groter dan ik, durfde niet dezelfde techniek achter mij aan toe te passen, dus toen we in Bartlehiem aankwamen zat hij er wel een beetje doorheen. We zezen hem erop dat het helemaal niet vreemd zou zijn als hij in Bartlehiem -in een heerlijk zonnetje- op ons zou wachten, dus hij had geen keus en ging mee naar Dokkum. De Dokkummer Ee lag er majestueus bij en Laurens ging tegen de wind helemaal los. Ondanks mijn zuinige techniek was het nu toch afzien en toen we in Bartlehiem terug waren was ik ook niet meer zo fris. In Oudkerk was het zo druk dat er een klún-ponton over het vernielde ijs was aangelegd, en het Elfstedemonument bleek een toeristische attractie te zijn geworden. Ook wij hebben onszelf maar bij onze eigen tegeltjes op de foto vast laten leggen. In de drukte raakten we elkaar kwijt en zodoende stonden Jos en Laurens al aan de finish op de Bonkevaart, toen ik aan het begin van de Bonkevaart stond te wachten.

foto 3



De grachten van Leeuwarden waren heel gezellig, iedereen die kon schaatsen was daar met terugwerkende kracht Anton Piek aan het inspireren, maar uiteindelijk moesten we toch het van Harinxmakanaal weer over. Daar we de schotsen oversteken niet verantwoord achtten, zijn we gaan klúnen over de enige brug die er in de omgeving was, in de overtuiging dat alle Friezen ons met schaatsen aan zo een lift naar de Zwette zouden geven. In heel Leeuwarden reed er echter geen enkele Fries meer rond -die stonden namelijk allemaal op het ijs-, want we hebben ondanks redelijk wat verkeer een volle kilometer moeten klúnen naar de Zwette. Daar aangekomen, stond het zwart van de auto's van alle mensen die het volledige traject aan het rijden waren, en vast een taxi van de Bonkevaart naar de Zwet-

foto 4



te zouden nemen - niet onverstandig, want wij hadden ondertussen blaren geklûnd. Ik merkte op dat we 15:00 in IJlst niet zouden halen -het was namelijk al ruim vier uur-, en Laurens stelde voor om dan

maar voorbij IJlst tot zonsondergang door te schaatsen, en dat Jos ons dan ergens zou oppikken.



foto 5

Sneek bleek verder van Leeuwarden af te liggen dan we gewend zijn, of misschien was het dat we meer kilometers in de benen hadden dan we normaal op dat stuk traject hebben, maar toen we eenmaal bij de Waterpoort waren, waren we

blij dat we daar waren en hebben we ons gedrie-

en op de foto laten zetten in de avondzon. Op weg naar IJlst merkte ik tegen Laurens op dat doorrijden tot zonsondergang helemaal niet zo'n slecht idee was, want toen we uiteindelijk bij de auto terug aankwamen was het 18:02 en zagen we het laatste rode puntje van de zon. We hadden 145 km afgelegd, vertelde de GPS, waarvan 9 uur bewogen en 40 minuten stil gestaan. Bij het eten dat we onszelf vervolgens gunden in een restaurant in Lemmer merkte Laurens -niet voor het eerst die dag- op dat het een dag was om in te lijsten. Jos en ik waren het daar geheel mee eens.

Je ziet dat we -als we reden- stug boven de 20 km/h reden, en de dipjes zijn natuurlijk de steden en klûunplekken:

- 0 km: IJlst
- 9 km: Bolsward
- 28 km: Harlingen
- 40 km: Franeker
- 72 km: Bartlehiem
- 85 km: Dokkum
- 98 km: Bartlehiem
- 101 km: Oudkerk
- 105 km: Elfstedenmonument
- 108 km: Finish Bonkevaart
- 116-117 km: Harinxma-klûun
- 128 km: koek & zopie
- 138 km: Sneek
- 143.6 km: IJlst/Oto



foto 6

Hugo van Leeuwen

ANKEVEENSE Plassen

Na een warm begin van de winter werd het dan toch eindelijk Koud, en wel zo Koud dat er haast teveel keus was in toertochten op natuurijs. Zelf had ik wel eens een stuk op het Eindhovens kanaal geschaatst, maar een 'echte' tocht nog niet eerder. Waar zou ik naartoe gaan en met wie? Mijn kinderen vinden schaatsen helemaal het einde, maar zijn nog te klein om tochten rijden. Tweede dilemma: waar naartoe? Liever niet tever weg, want dan rijd je langer in de auto dan op de schaats.

Uiteindelijk stond er donderdagavond op de website van IJCE dat er vanuit de club een bus naar Ankeveen zou gaan. Daarmee was de beslissing snel genomen. Zaterdag 11 februari vroeg in de ochtend vertrokken vanuit Eindhoven ongeveer 25 schaatsers met de bus van de Kemphanen naar de Ankeveense plassen. Daar aangekomen was er een heerlijk zonnetje en een gezellige drukte in het clubhuis en op het ijs. Luut regelde de stempelkaarten en vervolgens ging ieder voor één of meerdere rondjes van 12,5 of 25 kilometer.

Het ijs was heel behoorlijk. In het begin waren er redelijk wat scheuren, maar verderop was het lekker rijden. Zelf ben ik vooral voor een gezellige dag, lekker schaatsen en mooie plaatjes gegaan en niet voor zoveel mogelijk kilometers.

Ik kijk met veel plezier terug op deze fijne dag en hoop in de toekomst ook met de kinderen lekker tochten te kunnen gaan rijden.

Annelies Eperjesy

SKATE4AIR EN DE ALTERNATIEVE ELF- STEDENTOCHT OP DE WEISSENSEE

Na een warm begin van de winter werd het dan toch eindelijk Koud, en wel zo Koud dat er haast teveel keus was in toertochten op natuurijs. Zelf had ik wel eens een stuk op het Eindhovens kanaal geschaatst, maar een 'echte' tocht nog niet eerder. Waar zou ik naartoe gaan en met wie? Mijn kinderen vinden schaatsen helemaal het einde, maar zijn nog te klein om tochten rijden. Tweede dilemma: waar naartoe? Liever niet tever weg, want dan rijd je langer in de auto dan op de schaats.

Uiteindelijk stond er donderdagavond op de website van IJCE dat er vanuit de club een bus naar Ankeveen zou gaan. Daarmee was de beslissing snel genomen. Zaterdag 11 februari vroeg in de ochtend vertrokken vanuit Eindhoven ongeveer 25 schaatsers met



de bus van de Kemphanen naar de Ankeveense plassen. Daar aangekomen was er een heerlijk zonnetje en een gezellige drukte in het clubhuis en op het ijs. Luut regelde de stempelkaarten en vervolgens ging ieder voor één of meerdere rondjes van 12,5 of 25 kilometer.

Het ijs was heel behoorlijk. In het begin waren er redelijk wat scheuren, maar verderop was het lekker rijden. Zelf ben ik vooral voor een gezellige dag, lekker schaatsen en mooie plaatjes gegaan en niet voor zoveel mogelijk kilometers.

Ik kijk met veel plezier terug op deze fijne dag en hoop in de toekomst ook met de kinderen lekker tochten te kunnen gaan rijden.

Nancy Dankers

TOEVAL EN DE REDACTIE

Bij het afscheid van Arend Harrewijne als Baankrabbelsredacteur

In het najaar van 2000 werd aan Arend en mij gevraagd om redacteur van het clubblad te worden.

De redactie werd toentertijd gevormd door André Bannink en Eric van der Zwan. Maar André moest verhuizen naar Den Haag en Eric was bij een fietstraining aangereden met noodlottig gevolg.

Zonder ervaring besloten wij dat werk te gaan doen, hetgeen aanvankelijk onwennig was en later redelijk goed lukte. Onze directe voorgangers hadden voor het redactiewerk de computer ingezet. Wegens het ontbreken van een professioneel opmaakprogramma en een goede printer moesten wij wat pionieren.

Arend doorgrondde het Linux operating systeem met vallen en opstaan. Het opmaken lukte geleidelijk beter en na een paar jaar werd het drukwerk beter dankzij een andere drukker.

Naderhand spande Arend zich in om het archief van de Baankrabbels compleet maken. Met grote vasthoudendheid verzamelde hij ook de oudste en ontbrekende uitgaven.

Voor ander vrijwilligerswerk in de ijsclub kon ook regelmatig een beroep worden gedaan op Arend, hij was te vinden bij de Basisscholen Prestatieritten, de zomertraining en het diplomarijden.

Verdere sportieve prestaties leverde hij bij duurlopen als de Zevenheuvelenloop en een 10 km in het bijprogramma van de Rotterdam marathon, trektochten met de fiets en trektochten te voet door de Alpen en de Pyreneeën. Voorts heeft hij zowat overal in Nederland op het natuurijs geschaatst als er ijs lag. Bij Sport Overdag spande hij zich in voor kunstschaatsen. Op de ijsbaanmanifestatie vorig jaar hield ook hij een vurig pleidooi voor het behoud van die tak van ijssport.

Inmiddels kennen Arend en ik elkaar zo'n 40 jaar. In de computergroep waarin ik destijds werkte was een experimenteel timesharing systeem gemaakt met Teletypes als terminal en een interactief reken-



programma. Arend was een van de Nat.Lab. medewerkers die daarmee zijn werk beter wilde doen. Dat lukte omdat hij een scherp inzicht heeft in de mogelijkheden die er worden geboden. En er niet tegen op zag om er dan moeite in te steken. Daarna verloren we elkaar uit het oog.

Later troffen we elkaar regelmatig op het ijs samen met oude bekenden als Loek Boonstra, Jan Geerse en Andries Mijnheer.

Toevallig kwamen we er achter, dat onze wiegen in hetzelfde dorp hebben gestaan. Op een steenworp afstand van elkaar zijn we geboren in Mijdrecht en onze oudere broers hebben in de oorlogsjaren bij elkaar in de klas gezeten. Door mijn verhuizing naar Amsterdam bleef dat een gesloten boek. Mogelijk is dat alles een reden voor de affiniteit die we voelen. Ik heb hem leren kennen als een betrokken mens, eigenzinnig en inventief, vasthoudend als het nodig is.

Dick Bous

WIST JE DAT:

-  Elk lid van IJCE een gewestelijk abonnement kan aanschaffen
-  Men dan op dinsdag of donderdag van 18.30–19.45 op onze baan kan trainen
-  De training door een van de 5 gewestelijke IJCE-trainers wordt verzorgd
-  5 IJCE leden ere - lid zijn bij ons geweest.
-  3 IJCE leden lid van verdienste zijn bij ons geweest.
-  Leen Pfrommer het oudste lid van verdienste is in ons geweest.
-  Hij als 75+ jarige de 10 kilometer binnen het uur liep in de 7-Heuvelenloop.
-  De ingangscontrolleur bij de ingang geen vliegen staat te vangen.
-  Hij regelmatig mensen moet wegsturen.
-  Men bij schaatsen hoog roept maar je dan niet hoeft te springen.
-  Men in een hogedrukgebied beter rechtsom kan schaatsen.
-  Ik geen computer of mobieltje heb en daar gelukkig mee ben.
-  Mijn kleindochter die dit bericht voor me verwerkt slechts één reactie heeft ontvangen.
-  Dat het er best meer mogen zijn van haar.

de Krabbelaar.

Reacties, aanvullingen of nieuwe feiten richten aan e-mail adres: J.Moschall@kpnmail.nl



BESTUUR			
Voorzitter	Gerard van Oosten	073-5530138	voorzitter@ijce.nl
Vice-voorzitter	Marijn van Os	040-2488199	vicevoorz@ijce.nl
Secretaris	Nico Broers	040-2218410	secretaris@ijce.nl
Penningmeester	Jan van Maasakkers	040-2216512	penningmeester@ijce.nl
PR en Communicatie	Marianne Vincken	040-2802303	publicrelations@ijce.nl
Bestuur activiteiten	Paula van der Kaay		activiteiten@ijce.nl

DIENSTEN IJCE			
Ledenadministratie	Rob van der Staay	040-2454207	ledenadministratie@ijce.nl
Centrale financiële administratie	Riet Willems, bankrek. 66.30.40.604 t.n.v. IJclub Eindhoven	0499-571023	riet.willems@zonnet.nl

WEDSTRIJDEN IJCE			
Wedstrijdlicentie Administratie (wedstrijd-abonnementen en licenties)	Gertie Neuray Giro 21.31.100	040-2525659	wedstrijdlicentie@ijce.nl
Wedstrijdcommissie	Piet Sommen	040-2042843	wedstrijdcom@ijce.nl
SPI-commissie	Arna van de Meerakker	040-2216242	spi-commissie@ijce.nl

ANDERE DIENSTEN			
Vertrouwenspersonen		040-2838941	vertrouwenspersoon@ijce.nl
Klachtencommissie	Thom Langerwerf	040-2855908	klachten@ijce.nl
Baankrabbelsredactie	Dick Bous	003211803207	baankrabbels@ijce.nl
Baankrabbelsredactie	Arend Harrewijne		baankrabbels@ijce.nl
Website			webmaster@ijce.nl

Voor al uw sportartikelen

***RONO*sport**

Strijpsestraat 92 Eindhoven Tel 040-2517106 / 2523232
www.rono.nl info@rono.nl

Ruim  60 jaar sportieve ervaring
en een begrip op sportgebied

Voor al uw schaatsartikelen
Schaats-Shop Kunstijsbaan Tel 040-2550072



Voor al uw sportartikelen

RONO sport

Strippestraat 92 Eindhoven Tel 040-261 7106 / 2523232

www.rono.nl

info@rono.nl

Ruim  60 jaar sportieve ervaring
en een begrip op sportgebied

RONO sport

Voor al uw schaatsartikelen

Schaats-Shop Kunstijsbaan Tel 040-2550072



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



IJSC CLUB EINDHOVEN